



Pareltjes op de beurs zijn voor helden op sokken

Beleggingsadviseur Geert Schaaij (van het programma *Business Class*) heeft het altijd over „pareltjes op de beurs”. Beursanalist Kees de Kort (BNR) omschrijft de huidige economie als „dramatisch”. Wat moet je je als belegger aantrekken van financieel (on)afhankelijke analisten?

Beleggen is een strijd tussen hebzucht en angst. De hoop op winst drijft goudzoekers naar de ruwe zee van fluctuerende beurskoersen. Daar rondobberend blijkt menige aandelenwaaghals een held op sokken te zijn. Overmand door angst klampt hij zich vast aan iedereen die redding (lees: tips en winst) belooft. Soms zit het tij mee en spoelt de belegger ongedeed aan land. Maar te vaak zijn beleggingstips wrakhout. Dat is meermalen wetenschappelijk bewezen.

Vorig jaar nog. Toen concludeerden de economen Dirk Gerritsen, Willem Gerritsen en Arie Buijs uit een breed onderzoek dat je in crisistijden beter niet dan wel kan afgaan op gratis advies van een analist. Zo'n analist – vaak in dienst van een bank of beleggingsinstelling – laat beleggers kosteloos weten of ze een bepaald aandeel moeten kopen, houden of verkopen. Dit soort raad blijkt behalve schadelijk vaak ge-

Meeste analisten geven verkeerde beleggingstips

De invloed van gratis advies van analisten op de koers



kleurd, tonen diverse studies. Zo geven analisten opvallend veel koop- en weinig verkoopadviezen. Dat laatste drukt namelijk de koers van een aandeel, wat een bank niet graag op haar geweten heeft. Elk beursfonds is immers een potentiële klant.

Vorig najaar publiceerde het Amerikaanse persbureau Bloomberg een studie naar de koop-, verkoop- en houdadviezen van 2.500

analisten voor negentig grote financiële aandelen over de periode begin 2008 tot half 2010. De meeste beurswichelars bleken er in driekwart van hun adviezen helemaal naast te zitten.

Naast deze kudde stuurloze, institutionele analisten opereert een bonte groep losse commentatoren, soms beroemd van radio of tv. Een van hen is Kees de Kort, dagelijks hoorbaar op BNR Nieuwsradio. De-

En dit vinden de lezers

Kletsverhalen

Wat een kletsverhalen verkoopt Geert Schaaij. Als je zijn advies uit de uitzending van 21 november 2010 had gevolgd, had je afgelopen zondag op een verlies gezeten van 8,52 procent exclusief transactiekosten en ontvangen dividenden van circa 1,5 procent. Dat is veel slechter dan de MSCI World, die sinds 21 november 2010 een plus van 3,21 procent heeft gescoord. Een verschil van bijna 12 procentpunt.

Peter van der Slikke, *Topcapital*

Niet wat het lijkt

In november 2009 kocht ik op advies van Geert Schaaij aandelen SNS Reaal voor 4,80 euro per aandeel. Afgelopen vrijdag was de slotkoers 2,71 euro,

ze Maarten van Rossem van de beurswereld is voorspelbaar en best vermakelijk, maar zinloos voor je beurszaken. Wat moet je er persoonlijk mee dat „Amerika de verkeerde trukendoos opentrekt”, „we in een lekkende boot zitten” of „het vertrouwen in de goede afloop verdwijnt”. Deze dagelijkse portie angst houdt je klaarwakker en richt je op de korte termijn. En dan ga je soms hele domme dingen doen.

duis een verlies van ruim 42 procent. De intrinsieke waarde zou volgens Geert zo'n 12 euro per aandeel zijn. De pareltjes op de beurs van Geert zijn dus niet altijd wat het lijkt....

Nico de Leeuw

Illusie

Onafhankelijkheid is een illusie. Analisten zijn afhankelijk van de mensen die hen betalen. Maar ja, de mens is van hebzucht bezeten en zoekt een leidsman. Als er maar genoeg mensen naar hem of haar luisteren, dan ontstaat een 'self-fulfilling prophecy'. Mijn opoe zei altijd dat het een jongen zou worden, en ze had voor de helft gelijk.

Vera Kaspari

Tot slot Geert Schaaij, het „financieel genie” van het sluikeclame-programma *Business Class* van Harry Mens. Periodiek en gratis onthult Schaaij zijn topvijf van koopwaardige aandelen. Dit ondanks de aangifte tegen Schaaij in 2006 door de Autoriteit Financiële Markten, omdat hij bij Mens aandeeltjes promoveerde die hij zelf bezat. En ondanks zijn schorsing begin vorig jaar door het Dutch Securities Institute (DSI) we-

Nieuwe vraag

Eind december, op mijn 60ste verjaardag, komt mijn lijfrentekapitaal vrij. Vanaf 1994 heb ik er belastingvrij premie voor betaald. In 2006 is de polis premievrij gemaakt. Ik wil blijven werken, maar kunnen stoppen wanneer ik wil. Zal ik de lijfrente uitstellen? In vijf jaar laten uitbetalen en daarvan de hypotheek aflossen? Of levenslang laten uitkeren, zodat ik na mijn 65ste niet zoveel belasting hoeft te betalen? Zijn er nog meer opties?

Erica Verdegaal gaat op vakantie. Deze vraag wordt beantwoord op 3 september. Mail uw reactie naar erica-verdegaal@nrc.nl. Nieuwe vragen kunnen naar hetzelfde mailadres.

gens oneerlijke aandelenovernames. Mens lijkt er niet mee te zitten. In 2007 en 2008 interviewde hij ook al vriendelijk ja-knikkend de fraudeurs achter Palm Invest en Easy Life, waaraan honderden beleggers tientallen miljoenen euro's kwijt raakten. Wie desondanks zijn beleggingswijsheden uit Mens' reclameshow probeert te halen, verdient het bijna om geld te verliezen op de aandelenbeurs.